



Noteer hieronder je voornaam + achternaam en je klas.

Naam: _____

Klas: _____

Opdracht 1 - Zoek de verschillen

Noteer acht verschillen tussen onze wereld en wereld IMFEA.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Opdracht 2 - Het motto

In het begin van het boek staat een motto. Het is een gedicht van Lewis Carroll; hieronder staat de vertaling. Onderstreep hieronder de vier regels die het duidelijkst met de rest van het boek te maken hebben.

En nu, als ik per ongeluk
Mijn vingers in de lijmpot stop
Of als een gek mijn rechtervoet
In 't linkerschoentje prop,
Of als ik op mijn grote teen
Iets zwaars laat vallen, ach,
Dan ween ik, want ik denk meteen
Aan die oude man van lang geleên,
Met sneeuw wit haar, zo was er geen...

Opdracht 3 - Twaalf blaadjes

Hieronder staat een fragment uit het boek. Tom heeft dit geschreven op 30 februari (op bladzijde 18 in het boek). Lees het fragment en beantwoord de bijbehorende vraag.

Twaalf blaadjes achter in dit boekje zijn beschreven en ik kan er (behalve die paar letters of woorden) niets van lezen. 24 bladzijden (ik heb ze geteld) in een raar, raadselig schrift. Toen ik ze voor het eerst zag, dacht ik dat ik niet meer lezen kon. [...] Er staat ook een tekening achterin, met cirkels, lijnen en pijlen. Heb ik zo'n tekening niet eens eerder gezien? Ik weet het niet. Het woord AMOIXA staat er ook nog bij. *Wie* heeft de bladzijden achter in dit boekje gebruikt? Is dit boekje wel van mij?

Later in het boek ontdek je wat er op deze twaalf blaadjes staat. Wie heeft ze beschreven en wat staat er ongeveer op?

Opdracht 4 - Jan Davit

Hoe denkt Jan Davit over mensen die vanuit onze wereld naar IMFEA gaan?

Hoe komt dat, denk je?
